

**Ευχαριστούμε πολύ
κύριε 2Π**



Για το υπέροχο ταξίδι!

**Τα παιδάκια του
"ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ"**

ΕΔΕΣΣΑΣ



01 Μαρτίου 2017

Έτσι ξαφνικά εμφανίστηκε μία βαλίτσα στην τάξη μας. Τα παιδιά ξεκίνησαν τις ερωτήσεις, ποιανού είναι αυτή η βαλίτσα; Γιατί ήρθε στην τάξη μας; Τι έχει μέσα; Κλείσαμε τα μάτια μας και αρχίσαμε να εξερευνούμε τι έχει αυτή η βαλίτσα. Μα τι περίεργη κούκλα... γιατί έχει έναν χάρτη στα ρούχα του; Πολύ περίεργο το όνομα του. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το μαγικό ταξίδι παρέα με τον κύριο 2Π και τα ταξίδια του.

Κάθε ταξίδι, μία καινούργια γνώση για τα παιδιά, τα οποία δεν σταμάτησαν να θέλουν να μάθουν και άλλα. Άκουγαν και έφτιαχναν πράγματα με ενθουσιασμό. Φτώχεια, έλλειψη νερού, ρατσισμός. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα καταπολεμήσουμε; Τα παιδιά απάντησαν: να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στη Βραζιλία να καθαρίσουν τα νερά τους, να τους στείλουμε εμείς νερό με καράβια και αεροπλάνα, να τους δώσουμε δικό μας νερό. Στους ανθρώπους στην Αφρική θα τους στείλουμε φαγητά, όχι όμως κρέας γιατί μέχρι να πάει εκεί θα έχει χαλάσει. Εμείς αγαπάμε όλα τα παιδιά και δεν μας νοιάζει τι χρώμα έχει και αν μιλάει Ελληνικά. Θα μας άρεσε να ζούμε στην Αγγλία που πήγε ο κύριος 2Π γιατί μπορούσε να παίζει με όλους χωρίς να μιλάνε την ίδια γλώσσα και να έχουν το ίδιο χρώμα. Επίσης είπαν ότι αν στην Παγκόσμια Πολυκατοικία οι ένοικοι από την Αφρική, Βραζιλία, Κίνα, Αγγλία, Αυστραλία είχαν κάποιο πρόβλημα θα τους βοηθούσαν. Αν δεν είχαν ρούχα, παιχνίδια, παπούτσια θα τους έδιναν από τα δικά τους γιατί έχουν πολλά στο σπίτι τους. Και φυσικά θα τους έδιναν και νερό και φαγητό. Για αυτό το λόγο, γίναμε υδραυλικοί και βάλαμε σωλήνες στην πολυκατοικία μας για να πηγαίνει το νερό σε όλους το ίδιο.

Πλησιάζουν οι μέρες και μαθαίνουμε όλα και περισσότερα, έχουμε μάθει για τη Γη, την γειτονιά μας, την πόλη μας και τη χώρα μας. Μέχρι που μαθαίνουμε και βλέπουμε για το μικρό λυκάκι, πόσο διαφορετικά νοιάθουμε όταν ακούμε τη λέξη λύκος αλλά τελικά πόσο διαφορετικά είναι τα συναισθήματά μας όταν βλέπουμε ένα λυκάκι που

είναι αδύναμο και ξέρουμε ότι τελικά αν δεν το πειράξουμε και το φροντίσουμε μπορεί να μας αγαπήσει και να μην μας κάνει κακό.

Θα μας λείψεις πολύ κύριε 2Π. Μακάρι να σε είχαμε για πάντα στο σχολείο μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας έμαθες. Σου στέλνουμε την αγάπη μας μαζί με ζωγραφιές από αυτά που κάναμε όσο σε είχαμε κοντά μας και μία κατασκευή που φτιάξαμε με τη Τη μας και παιδιά από όλη τη Τη που ακόμη και αν έχουν διαφορετικό χρώμα **ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ. ΟΛΟΙ ΦΙΛΟΙ!**



Η βαλίτσα
τα 27
ήρθε σαν
ταξί μας



Προσπαθίτε
να καταλάβετε
τι υπάρχει
μέσα στη
βαλίτσα



Συζητώσατε
με αριθμούς
την πορεία
του 2π



Η Παγκόσμια Πολυκατοικία
μας. Μαζί μας μένουν
και η Κίλη από την
Αυστραλία, η Τζινίβερ
από την Αφρική,
η Χαντόνα από την
Βραζιλία, η Ζούνε
από την Κίνα και
η Ντόνα από την
Αγγλία. Τα ονόματα
σε αυτά τα παιδιά
τα δώσατε αφού
αυλώσατε πως
μυλάνε σε κάθε
χώρα.



Η Γη μας



Η πόλη μας
ΕΛΕΥΣΑ



Οι 5 κύκλοι



Μπερδέψαμε
τα χέρια
και τα
πόδια μας
Διαπιστώσαμε
ότι όλοι είχαμε
σε ίδιοι.



Γιναφιε κυρτοι
υδραθιωοι
και φοραιοαφιε
το νερο ισα
σε ολους τους
ενοιους



Γιναφιε
οικογενειες
της Αφρικης
και τηζαφιε



Παρατηρούμε
τις εικόνες



Η κυρία Νάιντα
τα σχολεία
μας, είναι
αναδοχος
παιδιών.



Παίξαμε το
Παιχνίδι της
Δραστηριότητας
4





Μας είρεσε
πολύ περισσό-
τερο να είμαστε
κιταρόνια και
να μας προσ-
σέχαν οι
αίθλοι και να
μας αγαπήνε.



Γίναμε ο κύριος ΣΠ και μιλήσαμε για τις εθιματικές μας



Η νατασάκη που κέρρισε στον κύριο ΣΠ και στη συνέχεια οι συμμαθητές μας για τον κύριο ΣΠ, για εσάς και για το βικιμ.